

WESAK mei 2011

Wesak is genoemd naar een vallei in de Himalaya. Wanneer we het over Wesak hebben gaat het dus eigenlijk hierover. Westerse mensen hebben geen zin in de ongemakken die gepaard gaan met een bezoek aan de Wesak vallei. Vandaar dat ik nog nooit een Wesak viering daar gedaan heb. Tegenwoordig is er ongetwijfeld een enorme ontmoeting van allerlei soorten mensen daar.

Tijdens de Wesak maanstand, het maakt niet uit welke timing je kiest – de westerse timing of de oosterse – is de verdeling tussen de dimensies zeer, zeer dun. Er is altijd een focus door de verheven wezens en ook door anderen, om de energie van Goddelijkheid in onze 3de dimensionale realiteit te verweven.

Het is belangrijk wanneer je vindt dat je niet goed bent in het visualiseren van iets, dat je iedere behoefte aan worstelen alsjeblieft loslaat. De inhoud van de energie zit in de woorden. Om nog een stap verder gaan: inhoudelijk zit de energie in mijn intentie.

Vorige week experimenteerden we met een meditatie zonder ook maar een enkel woord. De meeste mensen hadden energetisch eenzelfde ervaring. Dus toen we een Wesak in de Uluwatu tempel op Bali of op Java, Indonesië hielden, vertaalden we het nooit. En mensen ontvingen en ervoeren het gewoon.

MEDITATIE

Sluit nu je ogen en neem een aantal keren diep adem.

We gaan onze harten openen en ons met elkaar verbinden in deze ruimte, in Goddelijke Liefde. Terwijl we via onze harten een verbinding maken, voel je essentiële hart chakra, je thymus- of zwezerikklier, laat het gewoon beginnen met openen en activeren. Voel hoe het gewoon dezelfde functie krijgt als een satellietshotel (wat jullie kennen als een middel om T.V. te ontvangen). Deze satellietshotel ontvangt en zendt liefde. Hoe meer we met elkaar in deze ruimte een verbinding maken, hoe sterker de energie van de Liefde wordt.

We gaan nu een techniek gebruiken die bekend is als een Merkaba groepsreis. In feite gaan we nu via Merkaba Airlines vliegen. Het is zeer belangrijk dat op deze reis al jouw bagage zonder een label laat. Zulke bagage zonder label zullen we gegarandeerd verliezen. Zo noemen we dingen die ons ophouden, of die we met ons meedragen in het Engels: bagage.

Terwijl we ons met elkaar verbinden in deze ruimte, vormen we als het ware een geometrisch patroon. Deze geometrische vorm is wat we gaan gebruiken als onze vervoermiddel. Ik ga nu de geometrische vorm activeren naar net onder de snelheid

van zichtbaar licht. Trigger het licht, trigger het licht, trigger het licht, het licht, het licht. Trigger de Liefde, trigger de Liefde, trigger de Liefde, de Liefde, de Liefde.

Nu trilt de geometrische vorm op een veel snellere frequentie. Met deze geometrische vorm gaan we nu onmiddellijk de ruimte verlaten. In één seconde arriveren we in de Wesak vallei in de Himalaya.

Laten we eens naar beneden kijken in de Wesak vallei, en wat zien we daar? Er is een ontmoeting in de vallei van allerlei heilige mensen, en van monniken en nonnen, allerlei soorten sadhus, enzovoorts. Deze mensen staan allemaal rondom een enorme kristallen kom. Deze kristallen kom is gevuld met water. Iedereen die rondom de kom staat, heeft een concentratie van energie op de kom gericht. Deze energie is de Goddelijke Liefde van de Maitreya en de Christus.

Nu zou jij kunnen affirmeren dat je open staat om de zegeningen te ontvangen van Christus en de Buddha Maitreya. Daarom heb ik speciaal voor jullie geregeld dat elke persoon in deze groep voorop kan staan, vóór alle mensen die hier aanwezig zijn. Dus ga alsjeblieft naar voren staan, om rondom de kom te verzamelen. Terwijl je weer rondom de kom staat, als het juist voelt voor je, affirmeer dat je open staat om de zegeningen van de Maitreya en de Christus te ontvangen. Terwijl je open staat om te ontvangen, zie, voel, en laat dit gouden licht gewoon je lichaam binnenkomen. Terwijl dit licht je lichaam binnenstroomt, gaat het door je cellulaire structuur en door al je moleculen, en al je atomische delen, alles uitzuiverend dat niet van de liefde van Moeder Vader God vandaan komt. We laten jullie voor het ogenblik gewoon hier staan, zodat jullie het licht kunnen aarden.....

Nu neem ik een stap voorwaarts, en ik neem water uit de kom. Terwijl ik water uit de kom neem, ga ik het eerst helemaal over jullie heen sprenkelen. Terwijl ik het helemaal over jullie heen sprenkel, helpt de energie van het water jullie met verdere transformatie in Liefde en overvloed. Nu vraag ik jullie om jullie monden te openen, en je zult enkele druppels water in je mond ontvangen. Op dit moment vraag ik dat de energie in deze kom vol water ook in de container met water die ik hier vast hou overgebracht wordt. Nu ga ik jullie ook gewoon in de derde dimensie met dit water besprenkelen.

Dit water waarmee ik jullie besprenkel, is eigenlijk precies hetzelfde als het water dat zich in de kom in de Wesak vallei bevindt. Terwijl dit fysieke water je lichaam raakt, reist de energie ervan ook door de structuren in jullie lichaam. Begrijp alsjeblieft dat onder begeleiding van de Buddha Maitreya, compassie voor alle wezens op de planeet beschikbaar is. We vragen je nu alsjeblieft om te affirmeren dat je de compassie van de Buddha accepteert.

Hier komt de affirmatie: I ben compassie. I AM that, I AM.

Nu vraagt de Buddha je om een belofte aan jezelf te doen. De Buddha vraagt je jezelf te beloven dat je mededogend met jezelf zult zijn. Elke en iedere persoon hier

gaat een periode van transformatie tegemoet. Deze transformatie kan je zo zacht of zo hard maken als je maar kiest. Het is een individuele keuze. Welke richting je ook kiest, hard of zacht, je zult de energie van de compassie nodig hebben.

Dus vragen we je nogmaals om je te herinneren dat je allereerst mededogend met jezelf zult zijn. Deze compassie zal je met de transformatie helpen. Het betekent het einde van de strijd.

Nu vraag ik de Maitreya om hier te komen om zijn hand op iedereen hier te plaatsen, en de zegeningen door te geven van de Goddelijke Liefde - en de energie van de transformatie door deze Goddelijke Liefde. Herinner je alsjeblieft dat de natuur van de schepping beweging is. Beweging is natuurlijk, dus laat de weerstand los. Open jullie harten met compassie en de beweging zal gemakkelijk en soepel zijn. Kom maar, Maitreya, geef iedereen de zegening.

Laten we onszelf nu verzamelen, en onmiddellijk activeren we ons levend lichtschip om naar onze workshopruimte terug te keren. We integreren ons weer met onze fysieke lichamen. Terwijl we onszelf integreren, begint de energie die we van de Wesak vallei met ons meegebracht hebben zich ook te integreren met onze fysieke lichamen. Terwijl het fysiek doorstroomt, stroomt het door onze lichamen heen de Aarde in. Één ding dat we je vragen is je te herinneren dat de zegeningen en de compassie niet alleen voor Wesak zijn. Ze zijn hier voor ieder moment van de dag, voor ieder moment van de nacht, en voor elk moment van jullie leven. Open jullie harten en accepteer ze. Het leven zal gemakkelijk en soepel verlopen. Laat elk verlangen aan resultaat los.

Jullie kunnen nu beginnen je bewustzijn naar buiten te brengen.