

DURGHA MEDITATIE Juli 2011

Sluit je ogen, neem een paar maal diep adem en open je hart....

Allereerst roep ik Babaji aan.... Goedemorgen Babaji, en welkom...

Nu roep ik de essentie op van de Godin die we kennen als Durgha of Durgha-ma. Durgha-ma, ik beveel je aanwezigheid hier nu en welkom.... Durgha, ik verzoek je om je energie hier midden in de vortex te manifesteren, en dat deze energie zich manifesteert als een tastbare manifestatie op een manier zoals we die in deze realiteit kunnen zien... Ik vraag je om in je vierzijdige vorm te manifesteren dan wel de vorm met vier gezichten.... Nu hebben we dus één gezicht naar het oosten gericht, één naar het westen, één naar het noorden en één naar het zuiden.

Laten we nu een lotus creëren... Deze lotus omringt ons allen in de energie van de vortex. Een open lotus die de energie verwelkomt zoals de lotus de morgenzon verwelkomt.... Durgha heeft zich midden in de lotus gemanifesteerd, en we zitten allemaal rondom, of liggen als je dat liever doet....

Durgha, I vraag je nu om te beginnen je energie over de planeet te zenden naar alle mensen die ervoor open staan om deze activering te ontvangen, en naar alle mensen die zich fysiek hebben aangemeld....

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM...

De energie vloeit vanuit het hart van de Godin; noord, zuid, oost en west, zodat we het allemaal kunnen ontvangen, en zodat wij allen deze Goddelijke, voedende energie volledig mogen ontvangen. Wanneer we deze energie integreren, helpt het ons ook in het vinden van meer concentratie en kracht, in het kunnen omgaan met alles wat we te verwerken hebben, en in het loslaten van al wat ons niet langer van dienst is in ons hoogste goed. Voor een ieder van jullie is het in harmonie met de vrije en Goddelijke wil, en de wil op het pure zijnsniveau, de wil van je ware zelf.

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri
nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama
Durgha-ma nama OM...

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri
nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama
Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma
nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM...

Durgha-ma, ik vraag je nu nogmaals om in je diverse vormen naar iedere en elke
persoon in deze ruimte te komen, om ze in je armen te sluiten... Geef nu aan iedereen
de voedende energie van de moeder Godin door in hun hart chakra's... Ook vraag ik je
om in je diverse vormen te manifesteren naar alle mensen die om je energie gevraagd
hebben...

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri
nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama
Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma
nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama
OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM...

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri
nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama
Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma
nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama
OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM...

OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri
nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama
Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma
nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM... OM sri nama Durgha-ma nama
OM... OM sri nama Durgha-ma nama OM...

Oké, nu gaan we deze energie aarden en activeren, activeren, activeren. Activeren, activeren, activeren, Pffff..... Aarden, aarden, aarden..... activeren, activeren, activeren.....

Dus terwijl het nu wezenlijk helemaal doorkomt.... Herinner je hoe we je gisteren gevraagd hebben vooral aandacht te geven aan de chakra's onder de Aarde Ster... dus in samenwerking met je pure essentie en je Goddelijke Zelf gaan we je assisteren in het balanceren en activeren van deze chakra's..... Dus zuiveren, zuiveren, zuiveren, Pffff..... activeren, activeren, activeren.....

Dit laat toe dat deze energie ook stevig in Moeder Aarde geard wordt